

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw
Programma cursussen 2022-2023 — on campus en via livestream

eerste jaar — Hoe het begon

Een **gratis kennismakingsdag in september** biedt aan belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de inhoud en de werking van SCFA. Naast een inleiding in oosterse en westerse filosofie wordt tevens een eerste stap gezet in het vergelijken van wereldbeelden via het comparatieve model van Ulrich Libbrecht. Vervolgens bestuderen we de grote periodes in de geschiedenis van de filosofie, die de grondslag hebben gelegd voor het hedendaagse denken in Oost en West.

tweede jaar — Ontwikkelingen

Het tweede cursusjaar bouwt voort op het eerste. Er wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkelingen in zowel het Indiase, het Chinese als het westerse denken. We zien hoe in de verschillende denktradities, vaak in samenhang met historische gebeurtenissen en veranderingen op sociaal-politiek vlak, oude ideeën evolueren en nieuwe ideeën ingang vinden. Het tweede jaar wordt afgesloten met een eerste dag over comparatieve filosofie, die de brug vormt naar het derde jaar.

17 september 2022

Comparatieve filosofie

Gratis inleiding

Docenten: Guido Vanheeswijck, Els Janssens, P. Konings

Moderne westerse filosofie 3

Kant, Hegel en Marx

Docent: Herbert De Vriese

8 oktober 2022

Chinees filosofie 1

Confucianisme en mohisme

Docent: Paul van Els

Moderne westerse filosofie 4

Schopenhauer en Nietzsche

Docent: Peter De Graeve

5 november 2022

Indiase filosofie 1

Upanishaden van de Veda: ontdekking van het Zelf

Docent: Bruno Nagel

Chinees filosofie 3

Latere ontwikkelingen in confucianisme en taoïsme

Docent: Patricia Konings

10 december 2022

Antieke westerse filosofie 1

De orde van de kosmos

Docent: Koen Verrycken

Indiase filosofie 3

Het boeddhisme van het kleine en het grote voertuig

Docent: Bruno Nagel

14 januari 2023

Antieke westerse filosofie 2

Ziel, kennis en geluk

Docent: Koen Verrycken

Chinees filosofie 4

De bloei van het mahayana boeddhisme

Docent: Edel Maex

11 februari 2023

Chinees filosofie 2

Yangisme en taoïsme

Docent: Patricia Konings

Hedendaagse westerse filosofie 1

Heidegger en de existentiële filosofie

Docent: Dirk De Schutter

11 maart 2023

Indiase filosofie 2

Het oudste boeddhisme

Docent: Bruno Nagel, Edel Maex

Hedendaagse westerse filosofie 2

Postmodern denken: Lyotard, Derrida en Baudrillard

Docent: Dirk De Schutter

22 april 2023

Moderne westerse filosofie 1

Humanisme en rationalisme

Docent: Guido Vanheeswijck

Indiase filosofie 4

Filosofische stromingen in het hindoeïsme

Docent: Bruno Nagel

13 mei 2023

Moderne westerse filosofie 2

Verlichting en secularisering

Docent: Guido Vanheeswijck

Inleiding comparatieve filosofie

Too far East is West

Docent: Daan F. Oostveen

School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw

Programma cursussen 2022-2023 — on campus en via livestream

derde jaar A - Interculturele dialoog en vergelijking

themajaar - Tijd

In het derde jaar gaan we de dialoog aan met culturen en denktradities die tot nog toe weinig of niet aan bod kwamen. We besteden aandacht aan interacties tussen westerse filosofie en oosters denken.

In de comparatieve filosofie denken we na over de mogelijkheden om denktradities uit verschillende culturen te vergelijken en te integreren. Kan de vergelijkende methode leiden tot wederzijds begrip?

Het derde jaar krijgt een alternerende invulling en wordt tweejaarlijks geprogrammeerd (A en B).

Wat is tijd? Hoe ervaren we tijd? Is het een eeuwig nu of gaat tijd ergens naar toe? En gaan we er dan op vooruit of achteruit?

Hoe organiseren we tijd? Is tijd circulair zoals de seizoenen of lineair en onomkeerbaar? Hoe meten we tijd, in millennia, jaren, minuten, nanoseconden ...? En wat is de relatie tussen de gemeten tijd en de ervaren tijd?

In alle tijden en culturen hebben filosofen, wetenschappers, mystici ... zich dit soort vragen gesteld en vanuit verschillende achtergronden op verschillende manieren beantwoord.

17 september 2022

Islamitische traditie
Verskillende tradities in de islam
Docent: Abied Alsulaiman

Tijd 1
Inleidende dag themajaar Tijd
Docenten: Els Janssens, Joke Hermsen

8 oktober 2022

Joods-christelijke traditie
Joodse denkers van de dialoog
Docent: Luc Anckaert

Tijd 2
Parmenides, Einstein en de illusie van de tijd
Docent: Gerard Bodifée

5 november 2022

Orale tradities
Afrikaanse filosofie in intercultureel perspectief
Docent: Henk Haenen

Tijd 3 - Tijdloosheid en eeuwen die slechts zestig jaar duren: tijd en tijdbeleving in China
Docent: Bart Desein

10 december 2022

Ontmoetingen 1 - China als essentie, het Westen als functie' - Europese filosofen en hun Chinese interpretaties
Docent: Bart Desein

Tijd 4
Een kleine geschiedenis van de tijd
Docent: Maarten Van Dyck

14 januari 2023

Ontmoetingen 2
Geschiedenis en filosofie van de wetenschappen
Docent: Maarten Van Dyck

Tijd 5
De tijd na Heidegger
Docenten: Dirk De Schutter

11 februari 2023

Ontmoetingen 3 - 'Als een dauwdruppel op het gras' - Japanse filosofie in dialoog met het Westen
Docent: Michel Dijkstra

Tijd 6
Proust en Bergson
Docenten: Alexander Roose, Jan Bor

11 maart 2023

Comparatieve filosofie 1
Vergelijking van wereldbeelden - Libbrechts model voor comparatieve filosofie
Docent: Els Janssens

Tijd 7
Cyclische versus lineaire geschiedenisfilosofie
Docent: Koen Verrycken

22 april 2023

Comparatieve filosofie 2
Integratie van wereldbeelden - Libbrechts levensfilosofie
Docent: Els Janssens

Tijd 8
(On)gelijktijdloosheid: lokale en koloniale perspectieven op tijd in India
Docent: Tine Vekemans

13 mei 2023

Comparatieve filosofie 3
De urgentie van comparatieve filosofie
Docent: Hein van Dongen

Tijd 9 Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? Meister Eckhart en zenmeester Dogen over het eeuwig nu.
Docent: Michel Dijkstra